

Mariska Hammerstein

Heleentje Hik en de echopot

tekeningen van Sylvia Weve



Pennenstreek



Dan zwaait ze haar rechterbeen over de rug van het paard.

Terwijl ze het dier op de hals klopt, zegt ze:
„Kom maar, paardje, we gaan naar huis!”



„Ik wens dat er altijd zon is en dat de vakantie nooit meer ophoudt.”

Binnen twee seconden is de hemel strakblauw en schijnt de zon weer.

Heleentje lacht tevreden en ze rent met de kat onder haar arm naar huis.



